

Zoetermeer: Uitgeverij Meinema. 216 pagina's Prijs: Bfr. 700

Boekaankondiging

De gnostiek is een (onder)stroom in de geschiedenis van de (christelijke) godsdienst die oude papieren heeft. Nu eens krachtig, dan weer gedempt laten gnostische stemmen zich horen. In de recente tijd heeft de aandacht voor het Evangelie van Thomas een impuls gegeven aan de idee dat Jezus een gnostische wijsheidsleraar was. Een tegenstelling met de canonieke evangeliën wordt dan al snel geconstrueerd.

Omdat de gnostiek een fascinerende uitwerking heeft op velen, versterkt door studies die speculatief van aard zijn, is er beoefte aan een betrouwbare inleiding tot gnostiek.

Wat zijn de kernideeën van de gnostiek, uit welke bronnen put zij, wie waren de voornaamste vertegenwoordigers van de gnostiek, hoe verhoudt de gnostiek zich tot het christendom? Al deze vragen komen hier aan de orde en worden belicht. De auteur, die de bronnen heeft gelezen in de grondtalen (o m koptisch en Grieks) doet op een systematische en toegankelijke wijze verslag van zijn rondgang door het landschap van de oude gnostiek. De vondst van boeken in Nag Hammadi krijgt volop aandacht. De hedendaagse lezer heeft door deze studie de mogelijkheid om zijn kennis en inzicht in de gnostiek werkelijk te vergroten. Een wegving van gnostiek, waarin de auteur het eigene van de gnosis afzet tegen het standpunt van de kerk, besluit dit boeiend boek. De registers completeren deze inleiding tot de gnostiek.

