

## **Den Heyer, C J 1998 – Paulus. Man van twee werelden**

Zoetermeer, Nederland: Uitgeverij Meinema. 324 pagina's. Prijs: Bfr. 790

### **Boekaankondiging**

In het nieuwtestamentisch onderzoek, maar ook in de belangstelling van vele geïnteresseerden binnen en buiten de kerken, staat het vroege christendom hoog genoteerd. De ware golf van publicaties over de historische Jezus en over de christologie weerspiegelt die interesse. Het is daarom niet verwonderlijk dat ook Paulus – die vaak onbegrepen en verguisde, maar ook monumentale gestalte uit die eerste eeuw – opnieuw de aandacht trekt.

Die bekende nieuwtestamenticus C J den Heyer tekent in dit boek het leven en werk van de apostel die in het Nieuwe Testament en in de christelijke traditie zo prominent aanwezig is. De auteur heeft een historisch-biografische benadering gekozen. Daardoor krijgt de lezer een helder overzicht van het bewogen leven van de rustelose Paulus en ontvouwt zich de thematiek in Paulus' werk.

Wij volgen de jonge Paulus, toen nog als Saulus een ijveraar tegen de jonge christelijke beweging, op zijn weg naar Damascus waar hij een visioen kreeg en radicaal van inzicht veranderde. Vervolgens zien we hoe hij zijn missie naar vele streken in vooral Griekeland en Klein-Azië volvoerde. Op basis van de brieven die Paulus schreef (Den Heyer schrijft zeven brieven toe aan Paulus) schetst Den Heyer hem op overtuigende wijze als een "contextueel theoloog". Reagerend op velerlei concrete vragen vanuit de gemeenten die hij bezocht, ontwikkelde Paulus zijn gedachten, die ons tot nu toe bezighouden. Den Heyer laat zien van welk belang het was dat Paulus, man uit de joodse en de Grieks-hellenistische wereld, de

*Boekbesprekings / Book Reviews*

christenen van niet-joodse huize een gelijkwaardige plaats gaf binnen de van oorsprong joodse gemeente die Jezus volgde.

Deze fascinerende studie van Paulus opent vensters op het vroege christendom en biedt de kans om een nieuwe kijk op Paulus te krijgen.

